

## מטלה במשחקי נופש -פריסבי

מאת: עדן צור

אם היו שואלים אותי את דעתי על המשחק הזה קודם, חוץ מהעובדה שהיה לוקח לי לפחות עשר דקות להיזכר במה מדובר, הייתי אומרת שאיני מבינה בשביל מה בכלל צריך להתעסק בו. צלחת מעופפת שגם ככה אי אפשר לכוון בעזרתה כי תמיד היא פונה לה לאן שמתחשק לה. כן, לכלבים זהו משחק נהדר, לא משנה לאן תזרוק הם ינסו לקפוץ על זה ולתפוס בפריסבי, אך מעבר לכך אני לא מבינה מדוע להעמיק בכך?!

ובכל זאת, הסתכלתי בארבעת הסרטונים הללו, ולא האמנתי למה שאני רואה. פריסבי הוא משחק עם טקטיקה משחק קבוצתי יותר מהרבה תחומי ספורט אחרים. יש בו הכל - טכניקה, מיומנויות והכי חשוב, זהו ספורט שדרכו ניתן ללמוד דברים שלא ניתנים לנו בענפי הספורט השונים. הופתעתי לגלות שזהו ספורט שאכן משוחק ושהו ספורט יצירתי. כמה חשוב שנשתף פעולה בספורט הזה, כי אם לא כן לא נוכל להתקדם.

המשכתי להעמיק ולהתעניין (מקווה שזה בסדר) ואז מצאתי כתבה מדהימה – בארץ שלנו התקיים האולטימייט פיס, כלומר אירוע ענקי שבו מגיעים אנשים שפריסבי בשבילם הוא דרך חיים. האירוע הזה נמשך יום שלם. הדבר המדהים באירוע הזה הוא מטרת העל שלו – לאחד בין ילדים פלסטינים לישראלים. יניב הוא ממייסדי האירוע הזה, משחק פריסבי המון שנים ומלמד המוני ילדים את המשחק- "כשאני מקבל ילדים מפעילויות ספורט אחרות אני שומע אחרי כמה שבועות בענף כי הם מעידים על עצמם שנהיו אנשים טובים יותר וזה בא לידי ביטוי במתן כבוד לאחרים, בלקיחת אחריות ובפיתוח מנהיגות". משחק ללא שופט, ללא הגבלה של זמן, אתה השופט של עצמך, אתה לומד לשחק בהתאם למה שנדרש ובתוך הכללים הרחבים להתאים את עצמך. אז אם היום היו שואלים אותי לגבי הפריסבי הייתי עונה שאני מוכנה לשקול ולבדוק אופציה לשלב אותו גם אצלי בשיעורים, כי דרכו אוכל לתת לילדים את הכלים שחסרים להם. יהיה מעניין לגלות כיצד יגיבו הילדים למשחק הזה? ומהי התועלת שתעלה ממנו.

**ובדיוק כך נוכל להוכיח – שאנחנו מלמדים אחרת!**

מגישה עדן חצור.