

## **"השביל הזה מתחיל כאן" – תחושות ורגשות בעקבות פגישה עם שר החינוך שי פירון**

מאת: חנה בן-עמי, אלמוג שולר

ביום שלישי קיבלנו הזמנה מפתיעה לקחת חלק בפגישה עם שר החינוך, שי פירון. שבעה נציגי הסטודנטים. הופתענו לגלות שאנו נבחרנו למשימה והתרגשנו עד מאוד. נותרו לנו יומיים לקראת הפגישה, שעתידה להתקיים ביום חמישי בשעה 8:30 בבוקר. ביומיים שנותרו, ניסינו לתכנן מה לומר, איך להציג את עצמנו ואת ה-"אני מאמין" החינוכי שלנו ובעיקר את תחושת השליחות ואת שאיפותינו לשנות את פני החינוך הגופני בארץ. ניסינו לחשוב כיצד השר יגיב, האם הנושא בכלל יעניין אותו, האם יינתן לנו מקום משמעותי בשיחה והאם נצליח להעביר את המסר שכה חשוב לנו.

יום חמישי הגיע ונפתח בהתרגשות מרובה. באופן מפתיע, כבר בדמדומי השחר, חנה פגשה את שי פירון יחד עם רוני לידור ואבי מויאל, שפתחו את היום בריצת שטח. חנה ידעה שנותרו כשעתיים לפגישה ובכל זאת לא מצאה את המילים המתאימות, בירכה את השלושה לשלום והמשיכה בריצה אל עבר הכיוון השני, מצפה לפגישה הקרבה ובאה.

השעה 8:30 הגיעה. היום החל בביקורו של השר שי פירון במעבדה החדשה לחקר ההוראה, בו לומדת בפורום מצומצם קבוצת הסטודנטים "המצוינים להוראה", אשר כוללת גם שלושה מהנציגים שנבחרו לפגישה. השר נכנס לכיתתנו בחיוך רחב, התפעל מצידו המעבדה, צורת הישיבה והלמידה השיתופית ובעיקר מרוח העשייה. השר התעניין בנו ושאל על תפיסתנו וקורותינו. כבר בשלב זה, הרגשנו שניתנה לנו הזדמנות ממשית וחשובה לנסות ולהסביר לשר מהו החינוך הגופני עבורנו. הופתענו לגלות כיצד פנה השר לסטודנטים והתעניין בנושא. עבורנו, החינוך הגופני אינו מתרכז בספורט ובמישור הפיזי בלבד, אלא משמש כלי אמיתי להתפתחות הילד במישור הרגשי, החברתי והקוגניטיבי – דיברנו על הנחלת ערכים באמצעותו, חינוך לשיתוף פעולה, חינוך להישגיות ולתפיסה לפיה אין דבר העומד בפני הרצון ועוד. בנוסף, הצגנו לשר תפיסות חדשניות הנוגעות לשילוב תקשוב וטכנולוגיה בדרכי ההוראה.

השר המשיך בביקורו במכללה ולאחר מכן התכנסו לפגישה לה ציפנו. בחדר הישיבות התכנס פורום נכבד ובו הסגל הבכיר של המכללה אשר כלל את נשיא המכללה רוני לידור, מנכ"ל המכללה שלמה בן-גל, ראש בית הספר לחינוך סימה זך ונציגים מכובדים נוספים. כמו כן, הגיעו לפגישה השר שי פירון ונציגים נוספים מטעם משרד החינוך. בפגישה נכחו גם שבעה סטודנטים ויחד ייצגנו את ההטרונגויות הרבה הקיימת במכללה בפרט ובעולם החינוך הגופני בכלל. במקביל, ייצגנו גם מכנה משותף ברור: השאיפה למצוינות בתחום הוראת החינוך הגופני והרצון לחולל שינוי חיובי בתחום. בפגישה ניתנה במה לקול הסטודנטים – ניתן היה לחוש בכך שהסגל הבכיר והשר מעוניינים לשמוע ולהקשיב לקולנו ולדעותינו.

התחלנו בסיפור המרגש של בז'ה, רץ מרתון מצטיין עיוור שהתחיל את לימודיו במכינה לאחרונה. המשכנו בסיפורו של עשהאל, קטוע הרגל אשר נפצע על-ידי מחבל שפרץ לביתו. לאחר מכן, סיפרה הדר טל, נמוכת הקומה, את סיפור ההתמודדות שלה עם הקושי. שלושת הסטודנטים הללו הצליחו לרגש את כלל הנוכחים ובייחוד את השר, שסיפר גם הוא על בנו הנכה.

לאחר מכן, הציגו את תפיסותיהם וסיפוריהם ארבעה סטודנטים נוספים המצטיינים בהוראה: מחמוד סינדיאני, אלמוג שולר, חנה בן-עמי ואליה פורמן. ארבעת הסטודנטים הציגו הן את תפיסותיהם האישיות, דיברו על שאיפותיהם לעתיד והסיבה אשר בעקבותיה בחרו לעסוק

בתחום וכן התייחסו גם לבעיות הקיימות בתפיסת החינוך הגופני בארץ. השר המשיך להאזין בקשב רב, שאל שאלות משמעותיות והשרה הרגשה חיובית ומעצימה.

**לאורך הפגישה כולה, ניתן היה לראות שהשר מתרשם מדברי הסטודנטים ורושם לפניו הערות והארות רבות ביומנו האישי. גם יתר הנוכחים היו שותפים לאווירה החיובית והתומכת.**

בדברי הסיכום, התייחס השר לדברים ששמע וראה ובירך אותנו להצלחה בהמשך. ניתן היה לחוש ברוח החדשה ששוררת במשרד החינוך מאז כניסתו של השר לתפקיד, למרות האתגרים הרבים העומדים בפניו.

הפגישה הסתיימה וחזרנו להמשך יום הלימודים בתחושת גאווה ובעיקר תקווה. **אנו מודים מאוד על ההזדמנות שניתנו לנו להשמיע את קולנו ומקווים שמדובר בפתח לעתיד.** אנו מקווים שהצלחנו להטביע את חותמנו, הן באופן אישי והן כנציגי המכללה. לבסוף, אנו מקווים שמדובר בתחילתו של שיתוף פעולה פורה בין משרד החינוך והמכללה.

**לסיכום, בחרנו להביע את הרגשתנו באמצעות שירו של אהוד בנאי – "יוצא לאור":**

מרחוק נדלק אור  
אל תסטה כדי שתוכל לחזור .

השיר הזה מתחיל כאן  
כחול על הדף הלבן  
לא גמור, לא תמיד מכוון  
השיר הזה מתחיל כאן .

חוצה את העיר  
עולה על ההר  
ממשיך על הים  
ממשיך גם מחר  
חותך באויר, בין אנשים  
יוצא אל האור, אל חיים חדשים .

השביל הזה מתחיל כאן  
בין סניף בנק למעין  
לא סלול, לא תמיד מסומן  
השביל הזה מתחיל כאן .

חוצה את העיר  
עולה על ההר  
ממשיך על הים  
ממשיך גם מחר  
חותך באויר, בין הבתים  
יוצא אל האור, אל חיים חדשים .

לך עליו, עלה עליו עכשיו  
לך עליו, עלה עליו עכשיו  
מלאכי ציפורים מעליך  
מלווים את צעדיך